

Theo Van Ruyssevelt

Weduwnaar van

Clemmeke Van Hoffelen

Gewezen Paracommando

Lid van de Vriendenkring Paracommando Antwerpen

Lid van Vlaams Belang

Geboren te Schoten op 15 december 1939 en overleden te Antwerpen in het ZNA Sint-Erasmus op 31 maart 2021.

Dit melden u met droefheid:

Georges 'Joris' Van Ruyssevelt

Simonne Van Ruyssevelt

Josianne Thijs

zijn broer, zus en schoonzus;

Zijn neven en nichten.

Een bijzondere dank aan het team van de Palliatieve afdeling van ZNA Sint-Erasmus voor de goede zorgen.

Het afscheid zal in beperkte kring plaatsvinden op donderdag 8 april 2021.
Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats van Merksem.

Correspondentieadres:

Familie Theo Van Ruyssevelt

p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat

*Als ik ooit doodga
begraaf me dan niet.
Verstik me niet onder een zware steen,
maar laat me de kans om vrij te zijn
en te gaan over de grenzen van de dood.
Mee met de wind, mee met de vogels
die ik bewonderde en liefhad
tijdens mijn leven.*

*Als ik ooit doodga
verstik me dan niet in tranen,
maar schep een herinnering aan mij.
Niet op mijn graf,
maar in je eigen levenssfeer.
Daar waar je gelukkig bent.*

*Als ik ooit doodga
gedenk de goede en gelukkige dagen
en vergeet en vergeef mijn fouten.
Want die hebben we toch allemaal.
En ik had u allen zo lief.*

(naar Mirieille Hugaert)