

Ik heb het leven liefgehad
en jullie allen evenzeer.
Graag had ik hier nog wat vertoefd,
helaas dat mocht niet meer.
Wanneer er iemand aan mij denkt,
dan zonder veel verdriet.
Bedenk het leven is maar kort,
dus is mijn wens: ga verder en geniet.



Na een rijk en voltooid leven
nemen wij afscheid van onze pa en voke

JOOS DANCKERS

7 mei 1944 - 8 april 2021

Het afscheidsmoment van Joos vindt plaats
in intieme kring op donderdag 15 april 2021

Hij deelde zijn leven en liefde met

Marietta

Was de fiere pa van

Ils en Katrijn,

Tanja en Dirk

En de trotse voke van

Rinus, Sien en Floris

Hans, Robbe en Julie



Rouwadres

Fam. Joos Danckers
p/a De Meyer Uitvaart
Bredabaan 216, 2930 Brasschaat