



Roland Van Dyck

° 20.07.1939 † 15.02.2021

Ons Voke, Foxke, Floffy,

Heeft zijn laatste verhaal verteld...

Hij is stilletjes weggegaan, fier en moedig...

*Vrolijk, netjes afgestoft, met de wetenschap op zak
en grapjes makend zoals iedereen hem kende.*

*Als je terugdenkt aan ons Voke,
denk dan aan de glimlach van een bescheiden man,
die de kleine dingen zo groot kon beleven.*

*Voke, je wilde zo graag terug bij ons moeke zijn,
jouw steun en toeverlaat.*

*Nu heb je opnieuw rust gevonden,
geef ons moeke maar vele knuffels en kussen.*

XXX

† Chrisje De Merlie 'ons moeke'
Marijke en Johan, Niels & Valerie, Jitske & Artoerio
Greet en Boris, Lennert & Charis, Arne & Mandy
Zijn familie
melden u met droefheid het heengaan van 'ons voke'

Roland Van Dyck

Het afscheid heeft in intieme kring plaatsgevonden.
De urne van Roland werd geplaatst in het urnenveld op de begraafplaats van
Sint-Job-in-'t-Goor.

Met bijzondere dank aan de huisartsen Dr. Heymans en Dr. De Winter, alsmede aan
de thuisverpleging Engels en Coda voor hun liefdevolle zorgen.

Correspondentieadres: Familie Roland Van Dyck
p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat

demeyeruitvaart.be