

*Liefste moeke, dapper mens,
je hebt je strijd gestreden.
Niemand van ons, alleen God
weet wat je hebt geleden.
Al je pijnen zijn voorbij.
Rust maar moeke, je bent nu vrij.*

Julia Daniëls

Weduwe van Constant Van Ballaert

Geboren te Merksem op 17 februari 1929 en zachtjes ingeslapen
te Brasschaat in het WZC De Mick, afdeling Antigoon,
op 31 augustus 2019.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de afscheidsplechtigheid bij te wonen
op **vrijdag 6 september 2019 om 10.30 uur**
in de aula van de Uitvaartvilla Noorderkempem,
Bredabaan 654 te Brasschaat.

Samenkomst aldaar vanaf 10 uur.

Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats
van Brasschaat - Rustoord aan de Max Hermanlei.

*Een bijzondere dank aan het voltallige team van
WZC De Mick, afdeling Antigoon, voor de liefdevolle zorgen.*

Dit melden u met droefheid:

Nelly Van Ballaert,
kinderen en kleinkinderen,

François (†) en Ria Van Ballaert - Baelemans,
kinderen en kleinkinderen,

Johnny en Adrienne Van Ballaert - Krynen,
en kinderen,

Jacques en Sonia Van Ballaert - Ghijs,
kinderen en kleinzoon,

Charles en Erna Van Ballaert - Veraert,
en kinderen,

Eric en Angela Van Ballaert - Van Gulik,

Karina en Patrick Veraert - Van Ballaert,
kinderen en kleinkinderen,

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen;

Jacques Daniëls,

haar broer;

Haar neven en nichten.

Correspondentieadres:

*Fam. Julia Daniëls
p/a De Meyer Uitvaart
Bredabaan 216, 2930 Brasschaat*