

*Uiteindelijk dan toch
dat lieve leven losgelaten,
zelfbewust en heel sereen.
En in die laatste ogenblikken waren
jij en wij meer dan ooit : één...*

Omringd door zijn dierbaren,
is vader vredig van ons heengegaan

Jef Houben

Echtgenoot van Aline van Dessel

Geboren te Borgerhout op 19 mei 1943 en overleden
in het A.Z. Klina te Brasschaat op 3 augustus 2019.

Samen met u willen we afscheid nemen van Jef
tijdens de uitvaartplechtigheid op **maandag 12 augustus 2019 om 11 uur**
in de aula van de Uitvaartvilla Noorderkempem,
Bredabaan 654 te Brasschaat.

Samenkomst aldaar vanaf 10.30 uur.

De asverstrooiing op de begraafplaats van Brasschaat - Centrum
volgt aansluitend in kleine familiekring.

Dit melden u met droefheid,
maar gesterkt door vele mooie herinneringen:

Aline van Dessel,

zijn echtgenote;

Bob en Kristien Castrel - Houben,
Joppe,
Ferre,

Dries en Lieve Houben - Blanchaert,

zijn kinderen en kleinkinderen;

Robert en Rita Houben - De Ridder,
Peter en Karimi Charity Houben - Kithinji – Rita (†) Sneyers,
Luc en Gonda Houben - Hofmans,
Jan en Annemie Verbist - Houben,
Jan en Lut Houben - de Winter,

zijn broers, zus, schoonbroer en schoonzussen;

Wim en Ann van Dessel - Van Looveren,
Guy en Paula van Dessel - Vermeylen,
Marc en Hilde van Dessel - De Cock,

zijn schoonbroers en schoonzussen;

Zijn neven en nichten,

De families Houben - De Nil en van Dessel - Lauryskens.

Met heel veel dank aan Dr. C. Langenaeken
en het voltallige personeel van A.Z. Klina, Inwendige 1,
voor alle toegewijde zorgen.

Correspondentieadres: Familie Jef Houben
p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat

demeyeuritvaart.be