



*Haar handen hebben voor ons gewerkt,
haar hart heeft voor ons geklopt,
haar ogen hebben ons tot het laatst gezocht ...*

Lieve Monteyne

Weduwe van **Hubert Boogaerts**

Geboren te Moorslede op 10 november 1923
Overleden in WZC Welvaart te Kapellen op 7 april 2019

De afscheidsviering zal plaatsvinden op **maandag 15 april 2019 om 10.30 uur** in de polyvalente zaal van het WZC Welvaart, Hoogboomsteenweg 124 te Kapellen-Hoogboom.

Gelegenheid tot condoleren voor de viering.

Aansluitend volgt de asverstrooiing op de begraafplaats van Kapellen-Hoogboom, Hoogboomsteenweg 282 (aan de kerk).

Met oprechte dank aan de huisarts Dr. Peeters en het voltallige team van WZC Welvaart voor de liefdevolle zorgen.

Delen in dit verlies:

Dirk(†) en Frie Claessens-Boogaerts - Roland Coene
Patrick en Ellen, Charlotte en Raúl, Sofie en Brian,
Thomas en Yana
Sven en Hilde, Fien, Tijs,

Hubert en Monique Durt-Van Den Berghe - Greet(†) Boogaerts
Joris en Veronique, Robin en Loes, Sam
Serge en Nele, Angelina, Nicolas

Herman en Janine Boogaerts-Duflou
Nicolas en Liesbet, Maxime, Aline, Emilia,
Patrick en Inge, Floris, Zia

Marc en Annemie(†) De Smedt-Boogaerts
Tom en Wendy, Lauren, Olivia
An

Jan en Linda Boogaerts-Decoster
Bert en Valerie, Senne
Nik

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen;

Haar neven en nichten

De families Monteyne en Boogaerts

Correspondentie: Familie Lieve Monteyne
p/a De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat