

*Je moeder blijft je moeder
zo eigen en vertrouwd.*

*Je wilt haar niet graag missen
omdat je van haar houdt.*

*Maar eens dan komt de dag
dat je haar moet laten gaan.*

*Je verstand zegt dat het goed is
maar in je ogen blinkt een traan.*

Veerle Duysan

Weduwe van Rob Tossens

Geboren te Kalmthout op 2 september 1929
en overleden te Brasschaat in het A.Z. Klina
op 21 december 2018.

Samen met u nemen wij afscheid rond de urne
in de aula van Uitvaartvilla Noorderkempen,
Bredabaan 654 te Brasschaat,
op **vrijdag 28 december 2018 om 11 uur**.
Samenkomst en condoleren vanaf 10.30 uur.

Aansluitend volgt de asverstrooiing op de
begraafplaats van Brasschaat-Rustoord
aan de Max Hermanlei.

Correspondentie: Familie Veerle Duysan
De Meyer Uitvaart, Bredabaan 216, 2930 Brasschaat

Dit melden u met stil verdriet:

Luc en Ina Verstraelen-Tossens,
Bart Verstraelen,
Gert en Estefani Verstraelen-Alcocer,
Koen Verstraelen,

Arne en Claudine Tossens-Bastiaens,
Tim Tossens,
Sam en Eleni Van den Eede-Tossens,
Ivar Tossens,

haar kinderen en kleinkinderen;

Haar schoonbroers en schoonzussen,

Haar neven en nichten.

*Speciale dank aan haar huisarts Dr. Joëlle Van Loon
en het verzorgend personeel van A.Z. Klina,
afdeling Geriatrie, voor hun liefdevolle zorgen.*