

*Ik ben zo moe, zo angstig,  
mijn hoofd zit zo vol en kent geen rust meer.  
Dit terwijl mijn geest en lichaam  
totaal uitgeput zijn.  
En dan, nog meer therapie, langer en intenser.  
Dat houden mijn lichaam en geest  
niet meer vol.  
Ik vind het zo erg dat ik hulp moet vragen  
en er geen terug kan geven.*

*Ik vraag hier zeker niet om...  
zou liever opstaan en gewoon gelukkig zijn...  
zonder meer.*

*Hopelijk gaat het goed met jullie  
en ik apprecieer enorm  
wat jullie voor mij gedaan hebben.*

*Eindelijk rust...*

# Hilde Carpentier

Geboren te Merksem op 1 december 1957 en onverwacht overleden te Kapellen op 30 september 2018.

Dit melden u met droefheid:

Phyllis Kirik en Tom Martens  
Guillaume Kirik en Tanith Salden  
*haar kinderen*

Lieve Carpentier en Pete Sequera  
*haar zus en schoonbroer*

Met dank aan haar vriendinnen voor de steun.

U wordt vriendelijk uitgenodigd de afscheidsplechtigheid bij te wonen in de aula van de Uitvaartvilla Noorderkempen, Bredabaan 654 te Brasschaat, op **zaterdag 6 oktober 2018 om 11 uur**.

Samenkomst aldaar vanaf 10.30 uur.

De assen van Hilde zullen op een later tijdstip in intimiteit een mooie bestemming krijgen.

**Correspondentie:** Fam. Hilde Carpentier  
p/a De Meyer Uitvaart  
Bredabaan 216, 2930 Brasschaat